



1. **Christian Anton Nielsen (Renden)** født 28 Apr 1839, Kjærsholm, Skærum sogn, døbt 23 Jun 1839, Skærum, † 07 Sep 1909, Terpet, begravet 14 Sep 1909, Tårs, Landmand, (gift 26 Dec 1862, Lendum Kirke, **Ingeborg Amalie Nielsen** født 19 Jun 1844, Albæk i Lendum sogn, døbt 21 Jul 1844, Lendum, † 04 Dec 1931, Terpet, begravet 10 Dec 1931, Tårs, født Hansen eller Hansdatter, Husmoder, (*Datter af Hans Christian Nielsen Munk og Kirstine Marie Pedersdatter*))

Fadderne ved dåb: Maren Nielsdatter, N.C.Larsen og C Nielsen, Skærumhede, Elisabeth Nielsdatter og Jakob Christensen, Ny Hovbek. Christian Anton var med i krigen 1864 og blev siden dekoreret med en hædersmedalje. Denne er nu i oldebarnet Knud Madsens varetægt. Amalie overlevede Anton og tilbragte sine sidste år hos datteren Johanne og dennes mand, Murerpeter, i Tårs. NB! I barnebarnet Bodil Jensens optegnelser er Christian Anton født den 27. april.

Børn :

2. I **Niels Nielsen** født 19 Feb 1863, Albæk, Lendum,
3. II **Johanne Marie Jensen** født 08 Jul 1865, Rævmoose i Torslev sogn,
4. III **Hans Christian Christiansen** født 21 Jul 1867, Skærum,
5. IV **Karl Peter Kristiansen** født 02 Feb 1870, Trøderup i Skærum Sogn,
6. V **Ferdinand Kristiansen** født 08 Mar 1872, Skærum,
7. VI **Helene Christine Kall** født 06 Jan 1875, Skærum Sogn,
8. VII **Laurits Peter Nielsen** født 13 Jan 1877,
9. VIII **Albert Christian Nielsen (Renden)** født 27 Apr 1879, Tårs,
- IX **Valdemar Nielsen** født 24 Maj 1881, Tårs, døbt 06 Nov 1881, Tårs, † 17 Sep 1886, Tårs, begravet 24 Sep 1886, Tårs,

- 10. X **Martine Nielsen** født 23 Aug 1883, Terpet,
- 11. XI **Elvine Karoline Kathrine Søndergaard** født 29 Aug 1884, Terpet, Tårs,
- 12. XII **Valdemar Nielsen** født 14 Feb 1886, Terpet,
- XIII **Vilhelmine Nielsen** født 13 Mar 1888, Terpet, døbt 24 Jun 1888, Tårs, † 25 Dec 1891, Tårs, begravet 03 Jan 1892, Tårs,

Generation 2



2. **Niels Nielsen** født 19 Feb 1863, Albæk, Lendum, døbt 02 Apr 1863, Lendum, † ?, Landmand, (gift 26 Dec 1884, Tårs, **Martine Nielsen** Pedersdatter,)
 Angives på "søskendebilledet" at være fra Høgsted, faktisk tjente han i 32 år på Høgstedgård, senere kom han til Harken.

Børn :

- I **Kristian Martinus Nielsen** født 20 Sep 1887, Tårs,
- II **Anton Peter Nielsen Høgsted** født 13 Apr 1890, Tårs, Musikdirigent,
 Peter Høgsted blev en kendt og afholdt musiker og musikdirigent. Han er omtalt i "Barn af Vendsyssel" nr. 11 udgivet i 1997. Musiker Poul Kjær fra Løkken fortæller: "Andre navne der erindres, er især Peter Høgsted. Han boede i Jerslev, og foruden musikken ernærede han sig som fotograf". Et af de orkestre, Peter Høgsted var med i, var "Jerslevmusik", et andet "Niels Jensens Blæseorkester", der spillede i 1930-erne. Dette orkester spillede bl.a. til strandfesterne i Løkken. I artiklen fortælles flere træk om Peter Høgsted, bl. a., "Når far kørte med til Jerslev i stedet for at fortsætte til Vrå, var det fordi han om aftenen skulle spille til sølvbryllupsfest på Jerslev kro. Peter havde tilbudt, at han kunne overnatte. Selv skulle han og tre andre vække sølvbrudeparret om morgenen. Peter var ungkarl og havde ikke ekstra sengetøj, men far fik hans sofa stillet til rådighed og over sig Peters frakke og bukser m.m.. Da Peter vendte hjem efter "vækningen" var far stået op. "Hvorfor i alverden blev du ikke liggende og fik udsovet?", spurgte Peter. "Nej jeg frøs ad H til, for du stod jo op og trak i sengen", lød det fra far, der var blevet frataget sine "dyner", da Peter trak i tøjjet.
- III **Carl Martinus Nielsen Høgsted** født 19 Okt 1895, Tårs, døbt 08 Dec 1895, Tårs,
 Det fortælles at han var mindre heldig i livet og endte med at tage sig af dage ved at hænge sig i en komfurknep. Beretningen kan ikke bekræftes.



3. **Johanne Marie Jensen** født 08 Jul 1865, Rævmose i Torslev sogn, døbt 15 Okt 1865, Torslev Kirke, † 12 Dec 1956, Tårs, begravet i Tårs, født Nielsen, Husmoder, (gift 05 Apr 1889, Børglum, **Jens Anton Jensen** født 22 Mar 1867, Ajstrup Sogn, † 27 Mar 1892, Børglum, begravet 05 Apr 1892, Tårs, Bager, (*Søn af Rasmus Anton Jensen og Mette Kirstine Landbak*)) (gift 26 Nov 1895, Tårs, **Søren Peter Jensen** født 24 Jun 1859, Tårs, døbt 18 Sep 1859, Tårs, † 05 Feb 1938, Tårs, begravet i Tårs, Muremester, (*Søn af Jens Christian Pedersen og Maren Sophie Sørensen*))

Oplysninger om fødsel og dåb bekræftes af Keld Jensen i Frederikshavn, der har kontrolleret i kirkebogen. Faddere ved Johanne Maries dåb var Johanne Larsdatter af Kjærholm, husmand Niels Andersen og gårdmand Jens Christian Pedersen fra Lendum Bro. Johanne Marie Nielsen er konfirmeret i Tårs Kirke d. 5. okt. 1879. Hun blev d. 5. apr. 1889 i Børglum gift med Jens Anton Jensen, født 22 mar. 1867 i Ajstrup sogn, (søn af Rasmus Anton Jensen og Mette Kirstine Landbak), død 27. mar. 1892, bopæl (person) 1880 i Ajstrup hos forældre.

Børn :

- I **Rasmus Anton Jensen (Wolsdam)** født 22 Sep 1891, Børglum, døbt 08 Nov 1891, Børglum, † 22 Dec 1975, (gift **Hedvig Mathilde Jensen** født 1894, Tårs, født Christensen, (*Datter af Jens Peder Christensen Qvist og Kirstine Jeppesen*))
Da Rasmus blev døbt var en af fadderne Rasmine Jensen. Det er sikkert Jens Antons søster. Han blev gift med Hedvig Mathilde Christensen, født i 1894 i Tårs, (datter af Jens Peter Christensen Qvist og Kirstine Jeppesen). Hedvig kom senere til at hedde Jensen til efternavn.
- II **Jens Christian Jensen** født 22 Okt 1896, Tårs, døbt 09 Nov 1896, Tårs, † 07 Aug 1899, Tårs, begravet 13 Aug 1899, Tårs,
- III **Hedvig Amalie Sofie Jensen (Soubak)** født 22 Jan 1899, Tårs, døbt 19 Feb 1899, Tårs, † 28 Feb 1991, Poulstrup, Vrejlev, Husmoder, (gift 1928, Poulstrup, **Niels Larsen Soubak** født 04 Sep 1900, † 25 Okt 1992, Poulstrup, Vrejlev, Landmand,)
Dødsannonce i VT: Hun var frisk til det sidste og passede huset og de daglige fornødenheder sammen med sin mand Niels Soubak, som hun blev gift med i 1928. Dengang overtog de gården Soubak ved Poulstrup, men for 25 år siden flyttede de til huset i Poulstrup. Hun interesserede sig for andre menneskers velfærd og gik meget op i håndarbejde. Foruden sin mand overleves hun af to børn. Busse Andersen bor i Søborg og Peter Soubak i Næstved
- IV **Krista Jensine Larsen** født 30 Sep 1900, Tårs, døbt 11 Nov 1900, Tårs, Jensen, (gift 15 Maj 1927,

- Johannes Viggo Larsen** født 21 Jan 1901, døbt 04 Apr 1901, Landmand,)
 V **Christian Johannes Jensen** født 16 Nov 1902, Tårs, døbt 26 Dec 1902, Tårs, Muremester, (gift 06 Jul 1930, **Signe Dorthea Jensen** født 31 Dec 1904, Hæstrup,)
 Johanne Jensen overtog faderens murerforretning i Tårs.
 VI **Sofie Christine Jensen** født 13 Nov 1903, Tårs, døbt 26 Dec 1903, Tårs,)



4. **Hans Christian Christiansen** født 21 Jul 1867, Skærum, døbt 27 Okt 1867, Skærum, † 14 OKT 1936, Borup Hede/Vrå, Gårdejer, (gift 27 Nov 1892, Tårs, **Christjane Christiansen** født 12 Nov 1871, Sejlstrup, † ?, født Pedersen, Husmoder,)
 Omtalt i Danske Landmænd og deres indsats side 115.: Hans Christian Christiansen, Gdr., Borup Hede pr. Vraa. Født 21. juli 1867 i Skærum, død 14. Oktbr. 1936, Søn af Kristian Anthon Nielsen. Gift med Kristjane Christiansen, født Pedersen, født 12. Nov. 1871, Datter af Chr. Pedersen. Bygningerne er opført 1907 og 1937 og overtaget af Christiansen 1897. Der var da opdyrket 5½ Tdr. Land. mod nu 23 Tdr. Ld. Ejendomskyld Kr. 18.000, Grundskyld Kr. 6.500. Besætningen, var ved Overtagelsen 1 Ko, og 1 Ungkvæg, den er nu 2 Heste, 11 Køer, 10 Ungkvæg og 17 Svin.
Børn :
 I **Hedvig Amalie Christiansen** født 22 Apr 1893, Tårs, døbt 11 Jun 1893, Tårs, † 22 Aug 1893, Tårs, begravet 27 Aug 1893, Tårs,
 II **Thorvald Christiansen** født 10 Sep 1897, Tårs, døbt 24 Okt 1897, Tårs,



5. **Karl Peter Kristiansen** født 02 Feb 1870, Trøderup i Skjærum Sogn, døbt 14 APR 1870, Skærum, † 11 AUG 1961, Poulstrup, begravet 16 Aug 1961, Ugilt, Gårdejer, (gift 03 Dec 1897, Tårs, **Vilhelmine Kristiansen** født 21 Sep 1866, Aggersborg, døbt 09 OKT 1866, Aggersund/Hjemmedøbt, † 29 Aug 1931, Hjørring Sygehus, begravet 03 Sep 1931, Ugilt, født Andersen, Husmoder/syerske, (*Datter af Johan Christian Andersen og Ane Margrethe Mortensdatter*)

Karl var opvokset under små kår, blev konfirmeret d. 20 apr 1884 i Tårs Kirke, men blev som ung forvalter på Gården Kristiansminde under Børglum Kloster. Vilhelmine var mejerske og syerske samme sted, indtil de giftede sig. De overtog hjemmet, gården Renden i 1898 efter faderen Christian Anton Nielsen (Renden). I 1906 solgte han den videre til en broder Albert Christian Nielsen, kaldet Albert Rajen. Karl var som tidligere garder dekoreret med Dannebrogordenen. I 1930 blev han æresmedlem af Garderforeningen. Karl og Vilhelmine boede i mange år på gården Rountved ved Sønderskov. Da Vilhelmine døde, var det Rigmor, som passede huset. I 1940 købte Karl en ejendom på Engkærvej i Poulstrup. Her til flyttede Karl sammen med Rigmor og Tage. I ca. 1945 overtog Rigmor og Tage ejendommen og levede der resten af deres dage. Som yngre var Karl meget bestemt. Da Evald ikke ville blive hjemme og passe hestene i Rountved blev Karl meget gal og sagde, at så måtte han klare sig selv helt og holdent fra da af. Ikke en stump fik han med hjemmefra, end ikke et lommeværkløse, da han som 18 årig gik i lære som tømrer. Ej heller til opholdet på Hørby Håndværkerskole. Evald lærte at vende hver en øre og oplevede også, at der ikke vankede noget ud over bryllupsgaven, en chaiselonge, til brylluppet med Karen.

Vendsyssel Tidende den 31. januar 1960: 90-ÅRIG, DER KUN HAR SØGT LÆGE ET PAR GANGE. Den gamle garder Karl Christiansen, Poulstrup, der får tiden til at gå med at strikke håndklæder, fortæller, fortæller om sit begivenhedsrige liv. - Om jeg husker "Slaget ved Brønderslev" i 1886? Jeg var kun en stor dreng, da det fandt sted, men jeg husker tydelig gendarmene. Hvor vakte de afsky, disse urettens følgesvende. Desværre var jeg ikke selv med på markedet, men jeg mindes, hvordan de lyseblå gennemsøgte egnen efter slaget for at finde de implicerede, og jeg husker tydeligt en komisk historie i forbindelse med denne razzia. Den er fra Vrejlev sogn, hvortil gendarmene også kom. De overraskede her en mand, som sikkert havde været med i opstanden mod de lyseblå i Brønderslev. Manden fik pludselig mavepine og sprang om bag et dige, dels for at skjule sig, dels på grund af det pludseligt opståede maveonde. Gendarmene havde imidlertid set ham og tænkte naturligvis, at her var haps. De satte bagefter. Da de fandt manden siddende på hug bag diget, råbte de ham an og spurgte barsk: "Har de papirer?" - "Nej", svarede manden, "men her er græs nok". Det er den 90-årige Karl Christiansen, Poulstrup, forhen Rountved, der fortæller. Han fylder 90 år tirsdag den 2. februar. Det er forstæeligt, at han er glad

for sit gode helbred, og det er ikke uden en vis stolthed, han siger: - Jeg har kun søgt læge to gange. Mens jeg var i kongens klæder, havde jeg en morgen så stærke mavesmerter, at jeg var nødsaget til at melde mig til lægen, men næste dag var jeg kvik igen. Så gik der over 60 år, og jeg søgte læge for anden gang - for at få mine tænder ud og få dem erstattet med nogle nye, som forhåbentlig kan vare mig ud. I hjemmet i Tranget, hvor han voksede op, var der tretten søskende. Heraf døde to som meget små, mens de øvrige er blevet meget gamle. Den ældste blev 95 år, så Karl Christiansen er ud af en meget stærk slægt. Det eneste, der generer ham, er en skade i venstre ben. Den pådrog han sig ved en løbskkørsel, som medførte, at han blev halt på det ene ben. - Da jeg var en lille purk, siger Karl Christiansen, blev jeg sendt i heden med fårene, men man skulle naturligvis ikke gå og drive der den hele lange dag. Derfor havde min mor lært mig at strikke. Og når jeg gik efter fårene, var det altid med bindehosen foran mig, sådan som man ser det på Vermehrens billede "Fårehyrden". Jeg har for øvrigt haft megen glæde af det, min mor der lærte mig. Dels har det været til nytte for familien, at jeg kunne strikke strømper, dels har det også i høj grad været tidkort for mig, særlig nu. Jeg skal have noget at bestille, derfor sender jeg min mor mange taknemmelige tanker. I øjeblikket strikker jeg håndklæder, og det er næsten umuligt at efterkomme efterspørgslen. Ja, og så skal jeg have avisen læst hver dag. Jeg har læst Vendsyssel Tidende, lige fra jeg kunne begynde at stave. De første aviser var kun nogle små firkantede lapper og kom kun een gang om ugen. Posten gik ikke til hvermands dør dengang for en avis's skyld. De blev lagt i skolerne, hvorfra de så blev uddelt. Som regel var tre fælles om en avis. I 1895 giftede Karl Christiansen sig og overtog hjemmet, men få år efter flyttede familien til Rountved i Ugilt sogn ikke langt fra Sønderkov. Gården var på 88 tdr. land, og her skabte Christiansen ved flid og dygtighed sammen med sin hustru et godt hjem for sine seks børn, tre sønner og tre døtre. Nu nyder han sit otium hos den yngste datter Rigmor og svigersønnen Tage Sæksden, Ø. Vang i Poulstrup. "JEG VAR IMOD REGULERINGEN". Uggerby å løber gennem Rountveds jord og afvander 20 tdr. land eng. Før reguleringen, fortæller Karl Christiansen, var den fyldt med fisk. Jeg var ikke selv lystfisker, men min søn skød af og til en af de kæmpeørreder, der holdt til i høllerne. Reguleringen var jeg imod, dels fordi den kostede mange penge, dels fordi den ville bevirke en udtørring af jorden, hvilket viste sig at slå til. Hele det store areal engjord blev så tørt, at jorden slog dybe revner, og det var simpelthen umuligt at dyrke den. Man kunne f.eks. ikke køre på den med slåmaskinen. så store revner var der. Man kunne næsten tage tørvejorden og putte den i kakkelovnen med det samme. OG DANSEN DEN GIK - De er musikinteresserede? - I min ungdomstid spillede jeg meget til dans, fester og sølvbryllupper. Om sommeren samledes vi unge flere gange om ugen til dans ved gårdene, eller hvor der nu var en egnet plads. Der kunne tit samles hundrede unge på sådanne aftener. Så spillede jeg på harmonikaen, og dansen gik på den bare jord eller, hvis det var særlig ideelt, på bræddegulve, som var lagt ud i det fri. Mens jeg tjente på Mosegård i Rønnebjerg - der var jeg i tre år - spillede jeg to-tre gange om ugen hele sommeren igennem, og det gik godt. De unge opførte sig pænt, men af og til fik vi besøg af herregårdsbørsterne, så kunne det ofte gå varmt til. De kom jo kun for at slå. Jeg spiller ikke selv mere, men det gør alle mine sønner. GAMMEL GARDER Karl Christiansen var garder i 1893 under kong Christian den Niende og var blandt det første hold rekrutter, der blev uddannet under ledelse af prins Christian, senere kong Christian den Tiende - Han var en flink kommandant, fortæller Christiansen, han ville ikke have sine folk ødelagt, men det, vi gjorde, skulle være rigtigt. På fløjen af garderregimentet havde vi en garder, der var højere end Hans kongelige Højhed, og da den russiske kejser, Alexander den Tredje, var på besøg, klappede prins Christian fløjmanden på skulderen og sagde: "Nå, her møder jeg nok min overmand." På sådan en dag fik vagtparaden en daler hver af kejseren. Det var en svimlende sum dengang. Da kong Frederik den Niende var på besøg i Hjørring, var garderforeningens medlemmer opstillet på Torvet, og kongen gav hånd til hver enkelt af os.. To gange har jeg trykket kong Christian den Tiende i hånden. Den ene gang var til mit regiments 40-års jubilæum i København i 1933. Da gik kongen rundt og sludrede med os, vi var jo hans første hold rekrutter. Jeg kan huske, jeg sagde til ham: "- Ja, jeg er landmand, Deres majestæt, men det er skidt at være landmand." "Man skulle tro, jeg også var landmand," svarede kongen, der jo også var meget tynd," men det er jeg forresten også, jeg har da en snes heste".

Ved Ferdinands guldbryllup blev der taget det billede af Bedstefar og hans søskende, som kan ses under "billeder". Billedet blev vist i Vendsyssel Tidende med følgende tekst: Da husejer Ferdinand Kristiansen, Poulstrup, for nogen tid siden fejrede Guldbryllup, kunne han samles med syv af sine søskende, en søster måtte opgive at være med til festen, fordi hun var syg. Der blev taget et billede af de otte søskende, som vi præsenterer her. Tilsammen har de sammen med søsteren nået den anseelige alder af 653 år. De otte søskende er: Øverste række fra venstre: Rentier Karl Kristiansen, Poulstrup, 78 år. Husejer Ferdinand Kristiansen, Poulstrup, 76 år. Husejer Albert Nielsen, Tårs, 69 år. Gårdejer Valdemar Nielsen, Houstrup, Tårs, 61 år. Anden række fra venstre:

Niels Nielsen, Høgsted, 85 år. Fru Johanne Jensen, Tårs, 83 år. Fru Helene Kall, Aalborg, 74 år, og Fru Elvine Søndergaard, Højrup, Horne, 63 år. Søsteren, Fru Martine Sørensen, Tårs, der ikke er med på billedet, er 64 år. Når de to førstnævnte bærer navnet Kristiansen, skyldes det for nutidsmennesker den ret morsomme omstændighed, at da forældrene en tid boede i Aasted-Skærum, ville den daværende Præst ikke døbe dem efter faderens efternavn, men efter hans fornavn, som var Christian.

Børn :

- I **Johan Henry Antonius Christiansen** født 28 Aug 1898, Renden i Terpet, døbt 23 Okt 1898, Tårs, † 13 Maj 1977, Ugilt, begravet 18 Maj 1977, Vennebjerg, Møller, (gift Sindal baptistkirke, **Krista Marie Christiansen** født 16 Apr 1905, † 14 Dec 1961, Sønderskov, Vennebjerg,)
Henry og Krista havde i årene 1941-62 Vennebjerg Mølle. De flyttede derefter til Sønderskov. D. 21. aug 1968 inviterede Henry til sin 70 års fødselsdag på Højskolehjemmet i Hjørring. Nekrolog i V.T. 17. maj 1977. Dødsfald. Fhv. møller Henry Christiansen, Sønderskov, er død. Han blev 78 år. Henry Christiansen var født i Tårs. Han lærte mølleriet i Sønderskov mølle og købte senere Vennebjerg mølle, som han drev gennem en lang årrække. Da hans hustru døde i 1961, købte han et hus i Sønderskov og har boet her siden. Han var en energisk mand og havde lystfiskeri og jagt som hobby. Han overleves af en datter, Bente Andersen, gift med Per Andersen, Konvalvej, Hjørring. Begravelsen finder sted fra Vennebjerg kirke i morgen, onsdag.
- II **Ingeborg Margrethe Mikkelsen** født 17 Dec 1899, Terpet, døbt 20 Maj 1900, Tårs, † 05 JUL 1985, Tårs, begravet 09 JUL 1985, Tårs, født Christiansen, husmoder/syerske, (gift 1926, Hørby, **Karl Mikkelsen** født 15 Dec 1893, Lendum, † 22 Jan 1967, Tårs, begravet i Tårs, Gårdejer,)
Nekrolog i VT: 9. juli 1985 Ingeborg Margrethe Mikkelsen, Johs. Hansensvej 14, Tårs, er død i sit hjem, 85 år. Ingeborg Mikkelsen, var født i Renden i Terpet, det der i dag kaldes Højgård. Men hendes opvækst skete ikke her, da familien flyttede mange gange. I 1926 blev hun gift med Karl Mikkelsen, der var fra Mikkelsen i Lendum. Hos ham havde hun først været husbestyrerinde på Gundestrup i Hørby, som Karl Mikkelsen havde erhvervet i 20-erne. Det var en gård på omkring 60 tdr. land, og Ingeborg hjalp til, både i stald og mark, samtidig med at hun magtede at klare opgaverne inde i huset. Hun gik til sit arbejde med frisk mod og kunne overkomme det mest utrolige. I 1941 var de enige om at sætte tempoet lidt ned, og de solgte gården og købte en lille lystejeendom lige vest for Tårs. Stedet kaldte de Gundestrup, og det navn blev så indgroet i folks bevidsthed, at ejendommen hedder Gundestrup den dag i dag. I 1956 solgte de ejendommen og købte hus på Johs. Hansensvej, hvor Karl døde i 1967. Ingeborg kunne langt op i årene glæde sig over et godt helbred og passede selv hus og have. Havens mange blomster kunne vidne om, at her boede et menneske, der forstod at få tingene til at gro. Også håndarbejde havde hendes interesse, og hun havde altid et arbejde mellem hænderne. Karl og Ingeborg deltog ikke meget i aktiviteter udadtil, men havde en sluttet vennekreds, som de hyggede sig med, og som de altid gæstfrit tog imod. Der var ingen børn i ægteskabet.
- III **Alma Elisabeth Sørensen** født 01 Nov 1901, Tårs, døbt 29 Dec 1901, Tårs, † 23 Feb 1968, Sønderskov, begravet 29 Feb 1968, Ugilt, født Christiansen, Husmoder, (gift 25 Nov 1924, **Christen Laurits Sørensen** født 27 Apr 1902, Astrup, døbt 29 Jun 1902, Astrup, † 28 Aug 1982, Sønderskov, begravet 01 Sep 1982, Ugilt, Landmand og maskinstationsejer, (*Søn af **Christian Sørensen og Karoline Sørensen***))
Alma er født i Renden i Terpet. Fra 1945 ejede de ejendommen Lille Rountved i Ugilt pr. Sønderskov. Senere startede Laurits en maskinstation sammen med tre af sønnerne. Omtalt i Danske Landmænd.

Nekrolog i V.T. september 1982:

Fhv. gårdejer og maskinstationsejer Laurits Sørensen, Rountved, Sønderskov, er død, 80 år. Laurits Sørensen, der var født i Sønderskov, blev i kraft af sin fremsynethed en af de første i landsdelen, som oprettede den forretningsform, der i dag betegnes som maskinstation. Det skete allerede under krigen, hvor Laurits Sørensen kørte rundt til egnens landmænd med et tærskværk. Samtidigt gravede han tørv i moserne. Efter krigen købte han egen traktor, og dermed var grunden til Sønderskov Maskinstation lagt. I løbet af årene har virksomheden vokset sig stor. Inden Laurits Sørensen begyndte arbejdet med maskinstationen arbejdede han - efter giftermålet med Alma - for bl.a. amtet, og han var med til at anlægge flere af amtsvejene i Vendsyssel.

I 1946 købte han gården Rountved i Sønderskov, som han drev samtidigt med maskinstationen. Både maskinstationen og Rountved solgte han for 10 år siden til tre sønner, der i dag fortsat driver både gård og forretning. Laurits Sørensen blev boende på Rountved under sit otium.

I sin aktive periode var Laurits Sørensen medlem af bestyrelsen for Ugilt husmandsforening, og han var desuden medstifter af Maskinstationsforeningen, i hvis bestyrelse han sad i en årrække. I sine yngre år var Laurits Sørensen meget interesseret i motorsport, og han var ofte tilskuere ved motorløb rundt i Vendsyssel. I de senere år faldt Laurits Sørensen for bankospil, og han tilbragte mange aftener i forsamlingshusene til banko. Laurits Sørensen efterlader 14 børn, der alle er bosat i Vendsyssel.

VT. 18. jan. 1996, Vendsyssel Maskinstationer.

Fra de gode, gamle dage:

Far kørte til dyrskue på traktoren, med mutter og børn bagefter i rutebilen. Der knytter sig mange morsomme og interessante beretninger fra den tid, hvor foreningen Vendsyssel Maskinstationer blev startet. En af foregangsmændene og senere bestyrelsesmedlem, var Laurits Sørensen, Sønderskov Maskinstation, der efter hans død er videreført af Laurits Sørensens sønner: Arne, Kresten og Kjeld Sørensen. Lige fra drengene var de med i driften af maskinstationen, hvor de hjalp deres far i den travle hverdag. De husker tydeligt masser af detaljer fra dengang, og fortæller gerne om de gode, gamle dage:

Afsted på traktoren i fineste jakkesæt....:

- Vores far var meget stolt, da han i 1953 havde købt sin første dieseltraktor. Den var en Fordson Major, og vi kaldte den "klodsmajoren". Men den kørte nu udmærket, og skulle naturligvis hurtigst muligt vises frem på Hjørring Dyrskue, fortæller Arne Sørensen.

- Både far og traktoren skulle se rigtig flotte ud på den store dag. Traktoren blev pudset og poleret, og far iførte sig sit fineste jakkesæt med tilhørende hvid skjorte og slips.

- Så kørte han ellers af sted til dyrskue alene på traktoren, mens mutter og alle vi børn kom bagefter i rutebilen. Og vi var faktisk ganske mange. Vi var nemlig syv piger og syv drenge!

Dengang var der arbejde nok:

- Jo, indenfor maskinstationerne kan vi godt kalde den tid for de gode, gamle dage. I modsætning til i dag, var der nemlig arbejde nok for maskinstationerne, stort set hele året.

- Far startede jo allerede i 1936 med at køre rundt og tærskes for landmændene på egnen. Det var en tid, hvor man selv skulle klare tingene, så han havde sin "friluftsmedie" med på anhængerens til sit selvkørende tærskværk. Den var forsynet med både skruestik og værktøj.

- Når der blev arbejdet ude i marken var der tit både tilskuere og frivillige hjælpere. Navnlig når det gik ned ad bakke. Når det gik opad, og der skulle skubbes på, kneb det mere. Så var de fleste af dem pludselig væk igen.

Startede motoren med tændstikker:

- Under krigen var der også nok at lave, men problemet var, at vi ikke kunne købe benzin til tærskværkets motor. Næsten alt var jo rationeret. Derfor blev motoren forsynet med en gasgenerator, og det var temmelig besværligt.

- Vi drenge skulle tidligt op på mange kolde vintermorgener, for at hjælpe far med at starte motoren. Brændstoffet var en sæk pinde, og det var røggassen derfra, der drev motoren.

- Pindene skulle først tændes med tændstikker og et stykke olievædet tvist. Når der så kom "blus på lampen", drejede vi drenge for fuld kraft på et "sugehjul", der sugede røggassen ind i motoren, som derefter skulle starte. Men det tog sin tid.

Nogle var "fjætte"....:

- Nu var tændstikkerne jo også rationerede, og det passede bestemt ikke far, hvis der blev brugt for mange af dem til startforsøgene.

- Af og til skete det, at far kom til at "bytte" en af sine egne - næsten tomme - tændstikæsker med en andens æske, som han håbede var fuld. Det var lidt af et lotterispil, for det hændte at han i stedet fik en æske med lutter afrevne tændstikker. Men det hændte også, at han fik dobbelt gevinst, for nogle var så "fjætte", at de i forvejen havde flækket deres tændstikker på langs. Når far var heldig at få fat i en sådan æskefuld, var der jo dobbelt gevinst, og så var han godt tilfreds.

Naboerne kom til hjælp:

- Røggassen var hård ved motoren, der ikke blev smurt ordentligt. Derfor kørte far regelmæssigt til et værksted i Brønderslev, hvor cylindrene blev udboret. Til sidst var cylindervæggene så tynde at man næsten kunne se gennem motoren. Til sidst blev far så træt af alt besværet med tærskemotorerne, at landmændene på egnen fik besked om, at nu ville han ikke længere tærske. - Men den gik ikke, for de ville ikke undvære far's hjælp. Resultatet blev, at en delegation af naboer stillede oppe på maskinstationen, og tilbød at kautionere for en splinterny traktor, der kunne klare det hele. Den kostede 7.600 kr, og med den gode opbakning fra naboerne, og den nye traktor, besluttede far, at der nu igen skulle gang i tærskningen.

- Jo, det var de gode gamle dage dengang...

IV **Frederik Evald Christiansen** født 06 Mar 1903, Terpet, døbt 04 Maj 1903, Tårs, † 05 JUN 1963, Hirtshals, begravet 09 Jun 1963, Hirtshals, Skibstømrermester, (gift 05 Jun 1928, Tårs, **Karen Christiansen** født 21 Aug 1903, Hvidsted, døbt 11 Okt 1903, Tårs, † 30 Jun 1988, Hirtshals, begravet 05 Jul 1988, Hirtshals, født Sørensen, Husmoder, (*Datter af **Christian Peter Sørensen** og **Dorthea Sørensen***))

Evald Christiansen er født på ejendommen Renden i Terpet. Konfirmeret i Ugilt kirke 18 Febr. 1917. Kort efter flyttede familien til en gård Åsted og senere til gården Rountved ved Sønderskov. Her var han karl i 1921. Efter endt militærtjeneste kom Evald i tømrerlære hos Lysdal i Sindal. I læretiden var han elev på Hørby Håndværkerskole i 1928. Karen og Evald blev gift den 5. juni 1928, og Evald arbejdede det første halve år i Sønderskov, hvor de boede hos tømrermester Carl Sørensen. Derefter arbejdede han en tid hos svigerindens mand, Kresten Knudsen i Tårs; men ønsket om at få foden under eget bord gjorde, at de slog sig ned i Vidstrup, hvor Evald startede som tømrermester den 1. februar 1929. I september 1938 flyttede familien til Hirtshals, hvor de først boede til leje i sagfører Lützens hus "Rynglen" bag lærer Olesens hus omtrent hvor Kystvejen nu ligger. Evald var startet som rejsebud, allerede mens de boede i Vidstrup. Senere flyttede familien til et lejet hus i Højersgade, nr 14. Den 15. juli 1940 tinglystes køb af Højersgade 20 med summen 11.700 kr. - 9.000 kr. I 1943 solgte Evald rejsebudruten og fik arbejde som tømrersvend hos Øland, senere hos Kesse Peter. Oktober 1950 købte Evald det tidligere Charles Christiansens skibstømrerværksted på havnen syd for Havnegade. På grund af sygdom solgte han værkstedet i 1962, men døde den 5. juni 1963. Han er begravet på Hirtshals kirkegård. En avisomtale fra tiden i Vidstrup lyder således: Kristiansen, Frederik Evald, Tømrermester, Vidstrup. Født i Taars den 6. Marts 1903. Udlært hos Tømrermestrene Lysdal i Sindal og C. Knudsen, Taars. Frekventerede i 1928 Hørby Håndværkerskole, Arbejdede som Svend hos forskellige Mestre i Nordjylland og etablerede sig i Vidstrup den 1. Februar 1929. Har haft Tømrerarbejdet ved Opførelsen af flere af Egnens større og mindre Landbrugs- og Beboelsesejendomme, Forretningsbygninger og Villaer samt nogle Villaer i Hjørring. Nekrolog Hirtshals avis den 12. juni 1963: Dødsfald: Forleden er skibstømrer Evald Christiansen, Højersgade, afgang ved øden på centralsygehuset i Hjørring, 60 år gammel. Afdøde, der stammede fra Tårs, blev udlært som snedker i Sindal. I 10 år drev han forretning i Vidstrup og flyttede derpå til Hirtshals, hvor han havde sit eget tømrerværksted på havnen, indtil han sidste år blev ramt af sygdom. Han blev kendt i Hirtshals som en stabil og dygtig håndværker, som ved sit stille og venlige væsen vandt sig mange venner. Afdøde efterlader sig hustru og 5 børn. - Jordefærden foregik lørdag eftermiddag fra Hirtshals kirke. Der var til båren sendt mange kranse. Pastor Hauge talte smukt over afdøde ud fra ordet: "Men da de opløftede deres øjne, så de ingen uden Jesus alene". Det er ikke så sjældent, at man siger om et menneske, at det har levet et indholdsrigt liv, men hvad hjælper det alt sammen, når man står overfor døden, men det at have set Jesus er noget helt andet. Der er ikke noget, der varer en kort tid, men det er noget, man mærker hele livet igennem. Evald Christiansen havde set Jesus. Han var her i byen kendt som den jævne ig stiltfærdige mand, der levede hele sit liv og gjorde sin gerning. Han var også kendt for sit stiltfærdige virke i menigheden, men størst var hans indsats i hjemmet i Højersgade. Viceskoleinspektør A. Kristensen takkede ved graven for deltagelsen. VT 10. juni 1963: Begravelse: Under stor deltagelse begravedes tømrermester Evald Christiansen i går fra Hirtshals kirke. Der var sendt mange kranse til båren, hvoraf flere med bånd. Pastor M. Hauge talte ud fra ordene "Da de opløftede deres øjne, så de ingen anden end Jesus". Pastor Hauge mindede om, at Evald Christiansen havde levet et stiltfærdigt liv blandt sine medmennesker og i

- menigheden, og at han hørte til dem, der havde set Jesus. Ved graven takkede viceskoleinspektør A. Kristensen på familiens vegne for deltagelsen.
- V **Rigmor Harriet Madsen** født 07 Jun 1904, Terpet, døbt 08 Sep 1904, Tårs, † 20 Aug 1992, Poulstrup, begravet 27 AUG 1992, Vrejlev, født Christiansen, Husmoder, (gift **Tage Sørensen Madsen** født 23 Dec 1908, Hørby, døbt 30 Maj 1909, Hørby, † 23 Aug 1979, Poulstrup, Vrejlev, Landmand, (*Søn af Johannes Christian Madsen og Sørine Kristine Sørensen*))
Rigmor Harriet Madsen var efter, at hun var færdig med skolen, pige i huset hjemme på Store Rountved, en ret stor gård, som hendes far ejede. Da hun var 27 år døde moderen og hun stod nu alene med husholdning, madlavning til karlene, malkning af kørne, pasning af køkkenhave og alt det andet, som hørte med til datidens landhusholdning. I 1940 solgte faderen gården og købte en lille ejendom på Engkærvej i Poulstrup. Med sig hertil tog han Rigmor og hendes mand, Tage Madsen, som havde været karl på Rountved. I 1945 overtog de to ejendommen og beholdt Rigmors far, Karl Christiansen, på aftægt, indtil han døde. Efter at Tage Madsen også var død levede Rigmor alene på ejendommen. Besætningen var solgt fra men Rigmor havde en helt fantastisk havesans og -interesse. Desværre blev hun i oktober 1980 lammet efter en hjerneblødning, men med godt humør og gæstfrihed holdt hun sit hjem åbent. Selv helt indtil den allersidste tid var det dejligt at komme hos Rigmor og opleve hendes gode humør og lune. Der kom faktisk mange hos Rigmor og alle priste hendes gæstfrihed. Rigmor ligger begravet sammen med Tage på Vrejlev Kirkegård.
- VI **Karl Gerhardt Vilhelm Christiansen** født 18 Aug 1907, Tårs, døbt 22 Sep 1907, Tårs, † 14 Mar 1979, Aalborg, Snedker, (gift **Ellen Hedegaard Christiansen** født 08 Feb 1912, Vandel, døbt 17 Mar 1912, Vandel Kirke, født Thomsen, Kontrolassistent, (*Datter af Johannes Thomsen og Johanne Christine Krag*))
Gerhardt blev først udlært kommis i Linderum Brugs. Derefter kom han til Brugsen i Vidstrup, men han blev træt af købmandslivet og gik i lære som tømmer hos broderen Evald, som dengang havde tømmervirksomhed i Vidstrup. Fra 1938 - 43 var han selvstændig tømmer og karetmager i Brovst. I ca. 1973 flyttede familien til Aalborg og Gerhardt kom til at arbejde for tømmerfirmaet Færch, idet han i en årrække var udlånt til Spritten, De Danske Spritfabrikkers afdeling i Aalborg.
- VII **Elna Emilie Christiansen** født 02 Feb 1911, Ugilt, døbt 17 Apr 1911, Ugilt, † 01 Nov 1916, Sønderskov, begravet 08 Nov 1916, Ugilt.



6. **Ferdinand Kristiansen** født 08 Mar 1872, Skærum, døbt 09 Jun 1872, Skærum, † 12 MAJ 1963, Høgsted, begravet Vrejlev, Landmand, (gift 28 Jan 1898, Vrejlev, **Karoline Kristine Kristiansen** født 28 Nov 1876, Høgsted, døbt 29 Mar 1877, Vrejlev, † 24 Apr 1950, Poulstrup, Vrejlev, født Søndergaard, Husmoder, (*Datter af Kristian Peter Nielsen og Else Marie Kristine Jensen*))
Ferdinand Kristiansen blev konfirmeret i Tårs Kirke d. 18. apr. 1886. Han havde et husmandssted i Høgsted, Vrå. Han overlod det til sønnen Karl Ejnar i 1942. Derefter boede de på Hovedgaden 108 i Poulstrup (Ifølge

Lokalbladet for Poulstrup)

Børn :

- I **Maria Kristiansen** født 09 APR 1898, Poulstrup, † 20 JUL 1986, Århus, begravet 25 JUL 1986, Vrejlev, DMS-sekretær,
Maria Kristiansen har været ud som misionær for DMS allerede i 1937. Da hun døde boede hun på Stadion Allé i Århus.
- II **Anna Henriksen** født 11 Maj 1902, Terpet, født Christiansen, (gift **Axel Henriksen** født 01 Aug 1906, Vrensted,)
Anna og hendes mand, Axel, spillede ofte på marked. Anna klimtede på triangel og sang medens Henriksen spillede. De havde en lille ejendom ved Vrå.
- III **Anthon Henry Kristiansen** født 01 Okt 1908, Høgsted, Vrejlev Kirkegård, Landmand, (gift **Martha Emilia Kristiansen** født 01 Jan 1912, Em, født Christensen, Husmoder,)
Anthon Henry er født og opvokset på forældrenes gård i Høgsted. Han skulle være landmand og var i årene 1935-36 på Haslev Landbrugsskole. Efter giftermålet med Martha Emilia købte de i 1938 gården Østerly i Poulstrup og opførte nye bygninger på den. Der var opdyrket 14 tdr.land og besætningen var på 6 køer, 6 ungrekreaturer, 15 svin og 2 heste. (Omtalt i Danske Landmænd ogderes indsats side 245)
- IV **Karl Ejnar Kristiansen** født 25 Maj 1915, Høgsted, † 1992, Vrejlev, Vrejlev, Landmand, (gift **Anna Marie Nielsen** født 19 JUN 1914, Skjoldborg, † 1995, Vrejlev,)
Karl Ejnar er født og opvokset på gården i Høgsted. Efter giftermålet med Anna overtog de i 1942 gården. Den var oprindelig opført ca. 1840 og ombygget i 1925. Der var opdyrket 14 tdr.land, og besætningen var i 1945 på 7 køer, 7 ungvæg, 10 svin og 2 heste.(Omtalt i Danske Landmænd.side 245)
- V **Astrid Kristiansen** født Terpet, (gift **Abert Jensen** Malermester,)
- VI **Nora Rams** født Terpet, født Kristiansen, (gift **Arne Rams** Landmand,)
Nordjyske Stiftstidende d. 1/10 2002 Dødsfald: Nora Rams, Stejlbergvej 4, Asdal, 84 år.Nora Rams, der døde i sit hjem efter længere tids sygdom, var født i Vrejlev som den yngste i en søskendeflok på syv. Efter endt skolegang i Høgsted skole og konfirmation i Vrejlev Klosterkirke hjalp hun til derhjemme på landejendommen en tid, indtil hun efter et højskoleophold i Horne i 1938 kom ud at tjene, nogle år på Landlyst ved Vrejlev og hos manufakturhandler Gram i Vrå. Nora Rams kom til Skoven i Asdal i 1947 som ung pige i huset, og året efter blev hun gift med Arne. Samme år overtog de gården, som Nora Rams i begyndelsen måtte bestyre alene, da hendes mand blev indkaldt til militærtjeneste. Tiden som landmandskone gik støt og roligt med masser at lave både ude og inde, ligesom Nora Rams har fulgt udviklingen inden for landbruget fra 1948 til i dag. Udover det daglige blev arbejdet med søndagsskole og YA i Asdal hendes store interesse, og hun var aktiv i Indre Mission gennem alle årene. Her ud over var det Dansk Missions Selskab, det nuværende Danmission, og som tante i Rubjerglejren og medhjælper i Folkekirkens Nødhjælpsbutik i Hjørring, der optog fritiden. På hjemmefronten blev det huset og den store blomstrende have, hun gik op i, ligesom hun godt kunne lide at komme på miniferie i campingvogn. Der skulle ske noget - hun ville gerne møde andre mennesker, og hun elskede at komme ud i naturen. Selvom hun blev syg, klagede hun sig aldrig, men glædede sig over livet, hvor også de fem børnebørn havde en stor plads. Nora Rams overlever af sin mand, datteren Betty i Skibsby og sønnen Søren Kaj i Asdal..
- VII **Møller Kristiansen**



7. **Helene Christine Kall** født 06 Jan 1875, Skjærum Sogn, døbt 23 Mar 1875, Skjærum Sogn, † ?, Aalborg, født Christiansen, Husmoder, (gift 30 Maj 1902, Tårs, **Henry Kall** født 21 Nov 1851, Frederikshavn, † 23 Dec 1911, Hjørring, begravet 29 Dec 1911, Hjørring Kirkegård, (*Søn af Peter Julius Kall og Nancy Gerhardine Kall*)) Konfirmeret 14. april 1889 i Tårs (Palmesøndag). Helenes mand Henry var søn af konsul Kall i Frederikshavn, men flyttede nogle gange. De har således boet både i Hjørring og på Stenskilde ved Sønderkov inden Helene som enke flyttede til Herluf Trollesgade i Aalborg.

Børn :

- I **Julie Kall** født 13 Okt 1902, Tårs, døbt 14 Dec 1902, Tårs, Diakonisse, Julie Kall arbejdede i mange år som diakonisse i Israel og bosatte sig senere i Spanien.
- II **Nancy Kall** født 05 Jan 1904, Tårs, døbt 07 Maj 1904, Tårs, † ?, (gift **Henri Christensen** † ?, Købmand i Aalborg,)
Nancy Kall er konfirmeret d. 12 oktober 1919 i Hjørring ved Pastor Drewsen Christensen.
- III **Ida Ingeborg Kall** født 21 Feb 1906, Tårs, døbt 20 Maj 1907, Tårs, † ?,
Ida er konfirmeret d. 2. oktober 1921 i Hjørring ved Pastor Jessen. Ida boede sidst i Middelfart. Hendes mand var motorsagkyndig og militærmand.
- IV **Christian Anton William Kall** født 17 Apr 1909, Ugilt, døbt 20 Jun 1909, Ugilt,

8. **Laurits Peter Nielsen** født 13 Jan 1877, døbt 04 Mar 1877, † 04 Jun 1932, Tårs, begravet 09 Jun 1932, Tårs Kirke, (gift 05 Nov 1897, Tårs, **Hanne Marie Nielsen** født 22 Dec 1870, Hellum, født Pedersen,)
Laurits Peder er konfirmeret d. 5. apr. 1891. Han havde indtil 1914 ejendommen Lille Dal i Tårs, men byttede sig til gården Vester Stoksted, Rugholmvej 36, Tårs. Han havde denne indtil 1923. Efter den tid bærer han tilnavnet

Stoksted. Iflg. Tårsbogen havde L.P.N. Ny Boller fra 1922.

Børn :

- I **Emmely Agnes Nielsen** født 12 Jul 1896, Tårs, døbt 01 Nov 1896, Tårs,
- II **Ejnar Anton Nielsen** født 26 Nov 1898, Tårs, døbt 14 Maj 1899, Tårs, (gift **Rigmor Krestine Nielsen** født 12 Dec 1900,)
 Mindeværket DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS side 558 Nielsen, Ejnar Anton, Husmand, Ørnhøj, Ugilt pr. Taars. Født 26. Novbr. 1898 i Taars Sogn, Søn af Gdr. Laurits Nielsen. Gift med Rigmor Krestine Nielsen, født Jensen, født 12. December 1900, Datter af Arbm. Hans Chr. Jensen. Gaardens Navn er "Ørnhøj", den er udstykket fra "Tykskov" 1926 og overtaget af Nielsen samme Aar. Der var da opdyrket 10 Tdr. Ld. Mod nu 16 ½ Tdr. Ld. + 33 Tdr. Ld. Skov. Ejendomsskyld Kr. 14.500, Grundskyld Kr. 7.800. Besætningen var ved Overtagelsen 1 Hest, 3 Køer og 1 Svin, den er nu 2 Heste, 8 Køer, 4 Ungkvæg og 14 Svin. Nielsen er uddannet Landbruget. Har været Formand for Ugilt Husmandsforening 1938-43. Besætning: R. d. M. Heste: Frederiksborgere
- III **Thorvald Nielsen** født 21 Sep 1900, Tårs, døbt 21 Okt 1900, Tårs, Sygekasseopkræver, (gift **Else Nielsen** født 15 Aug 1902, Chile,)
- IV **Harrild Christian Nielsen** født 12 Jan 1902, Tårs, døbt 03 Apr 1902, Tårs,
- V **Ingeborg Marie Nielsen** født 26 Mar 1904, Tårs, døbt 23 Maj 1904, Tårs, † 20 Apr 1908, Tårs, begravet 26 Apr 1908, Tårs,
- VI **Jens Edvard Nielsen** født 05 Nov 1905, Tårs, døbt 26 Dec 1905, Tårs,
- VII **Marie Andersson** født 24 Dec 1906, Tårs, døbt 29 Mar 1907, Tårs, † 07 Okt 1997, Tårs, begravet 11 Okt 1997, Tårs, født Nielsen, (gift Forår 1929, Tårs, **Albert Andersson** † Mar 1994, Tårs, begravet Mar 1994, Tårs, Landpost,)
 Nekrolog i VT: Marie Andersson er død på Tårs plejehjem, 90 år. Marie Andersson eller Mie, som hun altid kaldtes, stammede fra Stoksted ved Tårs og var ud af en stor søskendeflok. Som ung pige tjente hun på gården Karmisholt hos familien Lie, og her fik hun et godt øje til den unge landpost, Albert Andersson, der hver dag kom til gården med aviser og breve. Og da det viste sig, at sympatien var gensidig, blev de gift i foråret 1929. Ægteskabet viste sig at være særdeles holdbart, og i 1994 kunne parret fejre, at de havde holdt sammen i 65 år, altså krondiamantbryllup. Ved den lejlighed gav Mie og Albert, der på det tidspunkt var raske og rørige, over for VT udtryk for, at de havde haft et godt liv, og at de var taknemmelige for hver ny dag, de fik lov at opleve sammen uden sygdom og besværlighed. I marts året efter døde Albert Andersson, og Mie blev boende i huset på Johs. Hansensvej indtil for få år siden, da hun på grund af sygdom måtte tage ophold på Bålhøjcentret. Mie Andersson forblev gennem alle årene hjemmegående husmor, og hun så det som sin fornemste opgave at sørge for sine nærmestes ve og vel og skabe et hyggeligt og rart hjem. Den opgave løste hun til fulde, og hjemmet blev et samlingssted for hendes mange søskende. En af Mie Anderssons store interesser var den altid velplejede have. Her tilbragte hun megen tid, og familien var nærmest selvforsynende med friske grønsager. Mie Andersson overleveres af sine tre sønner, Arne, der er mekaniker i Silkeborg, Visti bor i Lyngby ved København, men rejser verden rundt for at sælge maskiner til sukkerproduktion, og Elis er kriminalbetjent i Fredericia. Marie er konfirmeret i Tårs Kirke d. 3. april 1921.
- VIII **Svend Aage Nielsen** født 19 Mar 1908, Tårs, døbt 02 Aug 1908, Tårs,
 Svend Aage Nielsen blev konfirmeret i Tårs Kirke den 23 april 1922. Han kom fra ejendommen "Stoksted" og kom derfor til at bære navnet Stoksted.
- IX **Henning Nielsen** født 27 Nov 1909, Tårs, døbt 02 Jan 1910, Tårs,
- X **Niels Bernhard Nielsen** født 25 Mar 1911, Tårs, døbt 24 Sep 1911, Tårs,
 Mindeværket DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATSER side 557: Nielsen, Bernhard, Husmand, "Brinklund" pr. Ilbro. Født 25. Marts 1911 i Taars, Søn af Husmand Laurits Nielsen, Taars. Gårdens Navn er "Brinklund", Stuehuset er opført 1909, Udhusene er meget gamle og overtage af Nielsen 1941. Der var da opdyrket 17 Tdr. Ld., hvilket er det samme som nu. Ejendomsskyld Kr. 12.600, Grundskyld Kr. 4.200. Besætningen var ved Overtagelsen 6 Køer, den er nu 2 Heste, 6 Køer, 5 Ungkvæg og 17 Svin. Nielsen er uddannet ved Landbruget og har været paa Vraa Højskole 1932-33. Har siden 1941 indsat helt ny R. d. M.-Besætning.
- XI **Bendt Nielsen** født 04 Jun 1912, Tårs, døbt 03 Nov 1912, Tårs, † Jun 1999, Mygdal, (gift 1971, **Ebba Nielsen**)
 Bendt Nielsen blev konfirmeret i Tårs Kirke den 3. oktober 1926. Nekrolog i VT 27.7.1999: Bendt

Nielsen, Degnbølgaard Mygdal, er død, 87 år. Bendt Nielsen var født og opvokset i Tårs, ud af en søskendeflok på 13. Bendt Nielsen var i sit hjem, Stoksted i Tårs, indtil 10-års alderen. Derefter kom han til Karmisholt i Tårs, hvor det gennem hans videre vækst blev til ophold på Halvorsminde Ungdomsskole samt Vrå Højskole. Senere tjente han i nogle år i Silkeborg, for at vende tilbage til Tårs brugsforening som medhjælper. Her var han i ca. 10 år, inden han købte gård på Sõttrup mark, hvor han mødte Ebba, som han blev gift med i 1971, og siden har de drevet Degnbølgård i Mygdal. Fra midten af 80-erne var Bendt Niensens kræfter dog ikke mere til at drive traditionelt landbrug, ligesom jorden gradvis er blevet lejet ud. Gennem årene har Bendt Nielsen nydt mangt en køretur i skov og strand. Han nød Vendsyssels natur, ligesom han og Ebba også havde nogle dejlige småture rundt omkring i landet. Den største rejseoplevelse blev dog turen til New Zealand i 1974 for at besøge en bror. Han overlever af hustruen Ebba samt en bror i Sindal.

XII **Ingeborg Nielsen** født 19 Feb 1914, Tårs, døbt 28 Mar 1914, Tårs,



9. **Albert Christian Nielsen (Renden)** født 27 Apr 1879, Tårs, døbt 19 Okt 1879, Tårs Kirke, † ?, Terpet, Landmand, (gift 09 Dec 1904, **Ane Line Petrine Nielsen** født 17 Apr 1879, Horne, døbt 11 Maj 1879, † ?, født Søndergaard, Husmoder, (*Datter af **Christen Larsen Søndergård og Johanne Marie Christensen***)) Overtog hjemmet, gården Renden i Terpet og drev den til 1943. Højgård i Terpet: Højgård, Nørregårdsvej 26, Terpet Da Terpet By blev udskiftet 1802 hed gården Renden. Ejer var fra 1874 til 1898 Christian Anton Nielsen (Renden). Han solgte den til sønnen Karl Peter Christiansen som i 1906 solgte den videre til en broder Albert Christian Nielsen, kaldet Albert Rajen. Højgård er på 27 tdr. land. Der holdes 60 søer, og der sælges 1100-1200 smågrise om året. På markerne dyrkes der især byg. Kilde: Tårsbogen 2, 1993

Børn :

- I **Ingeborg Johanne Nielsen** født 14 Jun 1905, Tårs, døbt 30 Jul 1905, Tårs,
- II **Emmy Nielsen** født 04 Sep 1906, Tårs, døbt 14 Okt 1906, Tårs,
- III **Astrid Nielsen** født 30 Nov 1907, Tårs, døbt 02 Feb 1908, Tårs,)
Astrid blev konfirmeret i Tårs Kirke den 23 april 1921
- IV **Christian Anton Nielsen** født 09 Maj 1909, Tårs, døbt 11 Jul 1909, Tårs,)
Christian Anton Nielsen blev konfirmeret i Tårs Kirke den 30. september 1923.
- V **Kresten Valdemar Nielsen** født 09 Apr 1911, Terpet, 09 Jul 1911, Tårs, † 08 Jul 1971, Løth/Jerslev, Jerslev, Landmand, (gift **Herdis Martine Nielsen** født 29 Jul 1919, Løth/Jerslev, født Andersen, Husmoder, (*Datter af **Peder Andersen og Juliane Andersen***))
I Danske landmænd og deres indsats kan man læse: Kresten Valdemar Nielsen, Gdr., Løth, Jerslev. Født 9. April 1911 i Terpet, Søn af Albert Nielsen. Konfirmeret i Tårs Kirke den 19. april 1925. Gift med Herdis Martine Nielsen, født Andersen, født 29. Juli 1919, Datter af Peder Andersen. Gården har været i Slægtens Eje fra 1924; Stuehuset og Laden er meget gamle, Stalden opført 1940 og overtaget af

Nielsen 1941. Der var da opdyrket 12 Tdr. Ld., hvilket er det samme som nu. Ejendomskyld Kr. 11.500, Grundskyld, Kr. 4.100. Besætningen var ved Overtagelsen 2 Heste, 7 Køer og 4 Svin, den er nu 3 Heste, 7 Køer, 4 Ungkvæg, 12 Svin. Nielsen, er i Bestyrelsen for Kvægavlforeningen. Driver Biavl. Ejendommen i Løth var Herdis's barndomshjem idet hendes forældre havde ejendommen fra hun var fem år. Kresten Valdemar Nielsen blev hårdt kvæstet ved en trafikulykke idet han, mens han kørte på knallert, blev påkørt af en lastbil. Han kom sig dog delvis inden han døde. Efter nogle år flyttede Herdis til Moseby i Pandrup Kommune.

Aalborg Stiftstidende havde den 29. juli 2009 følgende omtale af Herdis' 90 års fødselsdag: Herdis Nielsen, Duevej 3, Moseby, fylder onsdag 90 år. Herdis Nielsen er født i Vrejlev, men som seks-årig flyttede hun med sine forældre til et husmandssted i Løth i Sterup, hvor hun voksede op med fire søskende. Herdis var ung pige i huset i Bøgenshoved, hos karetmageren i Poulstrup og i Jerup. I 1941 blev hun gift med Kresten Nielsen, og sammen overtog de hendes hjem i Løth, hvor de fik tre børn, og familien er nu forøget med fem børnebørn og seks oldebørn. I 1971 mistede Herdis sin mand ved en trafikulykke, og hun valgte at sætte køerne ud og satse mere på høns og svin. Hun fik bygget nyt hønsehus og kornmagasin i stedet for den gamle lade. Samtidig blev hun også meddeler til Vendsyssel Tidende, og det bragte hende i kontakt med mange mennesker. I 1986 flyttede Herdis til Moseby efter at have mødt Klitgaard Schrøder, der var enkemand og far til syv. Sammen flyttede de ind på Duevej, og snart fik Herdis en ny omgangskreds, da de begge tog aktiv del i seniordans og havekreds. Urte- og blomsterhave har altid været Herdis' største fritidsforøjelse, og hun sætter stadig en ære i at være selvforsynende med kartofler året rundt og ligeså med bær og grøntsager. Klitgaard Schrøder døde i 2001, og i 2002 havde Herdis den store sorg pludselig at miste sin ældste datter, der boede i København. I 2003 blev Herdis selv ramt af en mindre hjerneblødning, men det er hun kommet godt over. Hun har dog ikke kørt bil siden, men skiftede den ud med en minicrosser. For at holde hjernen i gang bruger Herdis meget tid på at løse kryds og tværs, bogstavkassen og sudoku. Hun klarer sig selv i hverdagen med opmærksomme naboer og med lidt hjemmehjælp. Fødselsdagen fejres med familien og nye og gamle naboer og venner.

- VI **Agnes Knudsen** født 04 Okt 1912, Tårs, døbt 15 Dec 1912, Tårs, † 02 Jun 2005, Tårs, begravet 08 Jun 2005, Tårs Kirke, født Nielsen, (gift 09 Dec 1945, **Alfred Knudsen** født 09 Dec 1895, Skærum Sogn, (Søn af **Martin Knudsen** og **Ann Knudsen**))

Agnes var i mange år pige i huset på Amdal Mølle. i 1945 blev hun gift med Alfred og de drev møllen videre. Bor i 1999 på Tårs Plejehjem senere på Bålhøjcenteret i Tårs.

- VII **Herluf Nielsen** født 29 Nov 1913, Tårs, døbt 10 Apr 1914, Tårs,

- VIII **Ester Jensen** født 06 Nov 1921, † 02 Mar 2003, Tårs, begravet 05 Mar 2003, Tårs Kirkegård, født Nielsen, (gift **Henry Ahlmann Thøgersen Jensen** født 10 Jan 1912, Tårs, døbt 05 Maj 1912, Tårs, † 29 Mar 1976, Tårs, Mekaniker i Tårs,)

Aalborg Stiftstidende d. 31 marts 2003: Dødsfald: Esther Jensen, Vellingshøjcentret, Hjørring, 81 år. Esther Jensen, der var fra gården Renden i Terpet ved Tårs, lærte som ung syning i Aalborg og arbejdede som syerske, indtil hun i 1956 blev gift med mekaniker Henry Jensen i Tårs. Denne ejede sammen med broderen Harry, Tårs Auto, hvor de begge arbejdede i værkstedet. Esther Jensen kom her til at stå for benzinsalget. Efter nogle år solgte Henry Jensen sin halvpart af virksomheden, og han og Esther flyttede til et hus i Grønnegade, hvor Henry Jensen døde i 1976. Esther Jensen fik arbejde på Tårs Plejehjem, hvilket hun fortsatte med, til hun nåede pensionsalderen. På plejehjemmet var hun med sin omsorg og sin forståelse for de ældres situation respekteret og vellidt, ligesom hun havde et godt kollegialt forhold til det øvrige personale. I 1995 måtte Esther Jensen selv på grund af tiltagende sygdom tage ophold på plejehjemmet. På grund af ombygning af Bålhøjcenteret måtte hun tage ophold på Vellingshøjcentret, men nåede ikke at komme tilbage til Tårs igen. Esther Jensen efterlader sin datter og svigersøn, Marianne og Gert Christensen, på Svenstrupvej i Tårs. Desuden efterlader hun børnebørnene Brian, Kenneth og Jess.

- IX **Harry Reinhardt Nielsen** født 02 Nov 1915,

Harry bor i 2006 i Frederikshavn. Han gik ofte til andespil og mødte der "karlene" fra Sønderkov. De siger at tit lugtede af dieselolie og måske arbejdede med sådan noget.

- X **Oda Marie Nielsen** født 24 Feb 1917, † 2008,

- XI **Elna Elisabeth Nielsen** født 18 Jun 1920,

10. **Martine Nielsen** født 23 Aug 1883, Terpet, døbt 11 Nov 1883, Tås, † ?, Tårs, Christiansen, Husmoder, (gift 30 Okt 1906, Tårs, **Søren Christoffer Hycke Sørensen** født 07 Mar 1879, Tårs, døbt 14 Apr 1879, Tårs, † ?, Murer, forpagter og husejer, (*Søn af **Christen Sørensen** og **Marie Christine Christensen***))

Børn :

- I **Engel Marie Sørensen** født 18 Mar 1907, Tårs, døbt 20 Maj 1907, Tårs,
Engel Marie blev konfirmeret i Tårs Kirke den 3. april 1921
- II **Thyra Amalie Sørensen** født 18 Mar 1907, Tårs, døbt 19 Mar 1907, Tårs, † 19 Mar 1907, Tårs,
- III **Gustav Hücke** født 15 Mar 1908, Tårs, døbt 08 Jun 1908, Tårs,
Gustav blev konfirmeret i Tårs Kirke den 23. april 1922. Kgl. navnebevilling 27/11 1942.
- IV **Harry Hycke Sørensen** født 25 Maj 1910, Tårs, døbt 05 Aug 1910, Tårs, † 21 MAJ 1991, Tårs,
begravet 25 MAJ 1991, Tårs, (gift **Edel L. Madsen Sørensen** født 10 Mar 1923, Ø.Vrå, † 05 OKT 1985,
Tårs, begravet 10 Okt 1985, Tårs, født Ulvmose, (*Datter af **Harald Marinus Senius Madsen Ulvmose***
*og **Marie A.M. Ulvmose***))
Harry er konfirmeret i Tårs Kirke den 4. oktober 1925.
- V **Ragnhild Martine Hycke Sørensen** født 07 Dec 1913, Tårs, døbt 01 Jun 1914, Tårs,
- VI **Ida Hycke Sørensen** født 16 Dec 1920, Tårs, døbt 03 Apr 1921, Tårs Kirke,



11. **Elvine Karoline Kathrine Søndergaard** født 29 Aug 1884, Terpet, Tårs, døbt 15 Mar 1885, Tårs Kirke, † 27 Apr 1958, Højrup ved Horne, Horne, Nielsen, Husmoder, (gift 03 Okt 1905, Horne, **Ole Christen Christensen Søndergaard** født 03 Jul 1872, Horne, døbt 14 Jul 1872, Horne, † 22 Apr 1961, Højrup ved Horne, begravet i Horne, Gårdejer, (*Søn af Christen Larsen Søndergård og Johanne Marie Christensen*))
 Elvine er konfirmeret d. 20. oktober 1898 og gift med Ole Søndergaard i 1905. De drev en gård i Højrup ved Horne, den hed Nørgård. De overtog den år 1900 og overgav den i 1958 til sønnen Juhl.
- Børn :**
- I **Kristen Kristensen Søndergaard** født 09 Apr 1907, Horne,
 Kristen var efter sigende (Ellen fra Sønderskov) en meget stille dreng som sjældent viste sig uden for hjemmet. Han sad ofte inde og lavede træsko og andet praktisk. Ingen så ham og ingen hørte om ham.
 - II **Ingeborg Marie Hejlesen** født 06 Nov 1910, Højrup ved Horne, døbt 26 Dec 1910, Horne, † 29 Okt 1985, Asdal, Asdal, født Christensen Søndergaard, (gift **Søren Hejlesen** født 13 Nov 1904, Asdal, † 26 Okt 1993, Asdal,)
 - III **Aksel Søndergaard** født 02 Jun 1913, Højrup ved Horne, døbt 06 Jul 1913, Horne, † 26 Jan 1990, Tornby, (gift **Karla Søndergaard** født 03 Jan 1918, Elling Sogn, † 18 Nov 1980, Tornby, Hansen,)
 - IV **Dagny Johanne Andersen** født 06 Jan 1915, Højrup ved Horne, døbt 21 Mar 1915, Horne, Søndergaard, (gift **Christian Andersen** født 24 Sep 1913, Kabeltved ved Mygdal, † Maj 2006, Tårs, Landmand,)
 Dagny og Christian Andersen boede i starten af deres ægteskab på en ejendom (Paradis) på Skagensvej lige øst for Åbyen. Her tjente Chresten fra Sønderskov hos dem. Senere flyttede de til Tårs, hvor de boede i Nygade 11. Dagny blev hjemmehjælper.
 - V **Johannes Christensen Søndergaard** født 09 Dec 1917, Højrup ved Horne, døbt 03 Feb 1918, Horne, † ?, (gift **Else Søndergaard** født 18 Nov 1935, Tversted Sogn, født Nielsen,)
 - VI **Hardi Søndergaard** født 07 Jul 1919, Højrup ved Horne, døbt 28 Sep 1919, Horne, † 20 Aug 1983, Astrup, (gift **Else Søndergaard** født 01 Aug 1934, Lendum, Hesthaven,)
 - VII **Kristian Anton Kristensen Søndergaard** født 08 Feb 1923, Højrup ved Horne, døbt 29 Mar 1923, Horne, † 12 Feb 2002, Hjørring, begravet 16 Feb 2002, Sct. Hans Kirke, Hjørring, Togfører, 98 92 39 31, (gift **Ella Pauline Thomine Søndergaard** født 02 Jan 1936, Uggerhalne, † 16 Mar 2000, Aalborg Sygehus, født Madsen, (*Datter af Marius Madsen og Petra Kathrine Jacobine Sørine Hørslev Madsen*)) Nekrolog i VT. d. 21. feb. 2002: Fhv. togfører Anton Søndergaard, Bagterpvej 41, Hjørring, 79 år.
 Anton Søndergaard var født i Horne, men opvæksten fandt sted i Hirtshals, hvortil familien flyttede, da han var lille. Han blev ansat ved Hirtshals Privatbaner i 1945 og begyndte som portør. Senere avancerede han til overportør og endte som togfører. Anton Søndergaard var kendt for punktlighed og præcision, og han satte en ære i, at togtiderne blev overholdt. Han tog sin afsked ved Hjørring Privatbaner med udgangen af 1985 efter 40 år i tjenesten. I 1961 var Anton Søndergaard blevet gift med Ella Søndergaard, og parret bosatte sig i Hjørring, hvor sønnen Allan kom til verden i 1969. Anton Søndergaard mistede sin hustru i år 2000 efter længere tids sygdom, og i den tid ydede han sin kone en god og kærlig pleje. Efter Ella Søndergaards død blev Anton Søndergaard boende i huset, som han passede til det sidste. Han hyggede sig i den store have, når vejret var til det og gerne sammen med familien. Hans store hobby var lokalhistorie, og han fordybede sig gerne i gamle skrifter for at få mere viden om fortiden. Anton Søndergaard, der var et positivt menneske med et godt humør, efterlader sig søn og svigerdatter, Allan og Susan Søndergaard i Hjørring. Desuden børnebørnene Nicolai og Sofie.
 - VIII **Juhl Christensen Søndergaard** født 21 Jul 1926, Højrup ved Horne, † 06 Okt 1992, Horne, Gårdejer, (gift **Grethe Søndergaard** født 28 Mar 1940, Tuen, Christiansen,)
 Juhl Søndergård overtog hjemmet, Nørregård i Højrup v. Horne, i 1958. Omtalt i Danske Landmænd, side 136. I Vorts Sogns Historie er Juhl også omtalt på side 136.



12. **Valdemar Nielsen** født 14 Feb 1886, Terpet, døbt 24 Sep 1886, Tårs, † 23 Maj 1977, Sindal, begravet Maj 1977, Tårs, Gårdejer, (gift 20 Nov 1911, Tårs, **Marianne Elisabeth Nielsen** født 27 Feb 1887, Vestergaard i Houstrup, Tårs, døbt 01 Apr 1887, † 1948, Houstrup, Tårs, født Sørensen,)
 Valdemar er født på gården Renden i Terpet. Valdemar er konfirmeret d. 22. april 1900 i Tårs Kirke. Han blev landmand og overtog Marianne Elisabeths fødehjem i Houstrup i 1919. Gården havde været i slægtens eje i fra ca. 1885. Den var oprindelig på 11 tdr. land, men Valdemar købte yderligere 12 tdr. land til. Besætningen voksede til 3 heste, 9 køer, 5 ungvæg, 10 svin og 1 får. Valdemar sad en tid i sognerådet, var formand for Husmandsforeningen og i skolekommissionen. Desuden var han regnskabsfører og kasserer i Brugsforeningen, i bestyrelsen for Taars Andelsmejeri og Elektricitetsværk. (Danske landmænd og deres indsats. Side 201-202). Efter Mariannes død flyttede Valdemar Nielsen til en datter, hvis mand var vognmand. Senere flyttede de til Tovbro, derpå til Sindal.

Børn :

- I **Jens Bent Nielsen** født 12 Aug 1912, Tårs, døbt 12 Jan 1913, Tårs, † 25 Mar 2001, Frederikshavn, begravet 31 Mar 2001, Aasted, Geodæt, (gift **Agnethe Nielsen** født Bagge,)
 Jens Bent Nielsen er konfirmeret i Tårs Kirke den 3. oktober 1926. Han er i 1940 løjtnant.
- II **Maren Nielsen**
 Gift med en mand, som blev kaldt Skyt-Hans
- III **Anton Helge Nielsen** født 09 Sep 1919, Houstrup, Tårs, døbt 01 Nov 1919, Tårs, Pedel ved Tårs Skole, (gift 26 Apr 1945, **Henny B. Nielsen** født 26 APR 1925, Morild, født Nielsen,)
- IV **Grethe Nielsen** født 18 Nov 1922, Tårs, døbt 10 Jan 1923, Tårs Kirke,
- V **Lisbeth Nielsen** født 21 Aug 1929, Tårs, døbt 20 Okt 1929, Tårs Kirke,